

Formandens beretning

Det er blevet en vane at skulle tale om katastrofer på vores generalforsamlinger, og denne gang ingen undtagelse.

Nu da Covid19 sådan nogenlunde blev overstået valgte despoten Putin at overfalde Ukraine og pludselig var der krig i Europa, hvilket vel nok de færreste havde troet ville ske i vores tid, men 24. februar 2022 overfaldt russerne Ukraine i noget der ligner forsøget på en modbydelig udrensning.

Det er ubærligt at følge det folkemord der foregår i vores baghave, men det er fantastisk at se hvordan den frie verden holder sammen og hjælper Ukraine, der er vist ingen tvivl om de kæmper en kamp for vores alles frihed.

Der er ikke langt til nærmeste Russiske grænse.

Vi hører og ser meget derovre fra, og det er hjerteskrærende at se den arme civilbefolknings vilkår og så samtidig høre og se russiske politikere fortælle at de skam ikke bomber civile mål og senest at det slet ikke er russerne der har startet krigen, men hele den frie demokratiske verden ser ud til at bakke op om hjælpen til Zielinski og hans patrioter. Håber sandelig det er nok.

Ikke nok med selve krigen, så betød det store forandringer med himmelflugt af priserne på brændstof og energi i det hele taget, hvilket har skabt store problemer både for den almindelige dansker, men så sandelig også for vores virksomheder, butikker, hvor mange har det svært med de høje energiregninger, men også fordi danskerne har ændret vaner, og de stadige eftervirkninger fra Covid19.

Venstre har i mange år arbejdet for at få fjernet bl.a. forsvarsforbeholdet og det lykkedes faktisk i år – den 1. juni 2022 valgte et stort flertal at få det afskaffet, det var en sejr for os i Venstre, som arbejdede hårdt for netop det, og den slags har vi altså virkelig brug for.

Det var også rigtigt fint at Uffe Ellemann lige nøjagtigt nåede at opleve det, da vi desværre måtte sige farvel til Uffe senere i juni måned, det var en af kæmperne i Venstre, som ikke er mere.

Kort før sommerferien landede den længe ventede kommissionsrapport om håndteringen af minksagen. Rapporten skabte debat - Det Radikale Venstre formåede – sådan på deres helt egen måde – at få udskrevet folketingsvalg til efteråret, hvilket skulle være udskrevet inden folketingets åbning i oktober, ellers ville de vælte den daværende regering. Vi fik så en efterårsvalgkamp.

Der hersker ingen tvivl om, at valgresultatet endte med at være en stor skuffelse. Det var ikke det valgresultat, vi havde fortjent, men vælgerne bestemmer og har naturligvis ret.

Med et rent rødt flertal stod vi til en ny regeringsperiode med Mette Frederiksen som statsminister, uanset hvad nogen måtte påstå, så var det tilfældet.

Der findes mange årsager til, at valgresultatet blev som det blev, og hvis det ikke allerede var tydeligt før valgkampen, så blev det i hvert fald tydeligt i dagene efter, at ”blå blok”, som vi kender eller kendte det, ikke er et reelt alternativ lige nu. Selv efter de Konservatives statsministerkandidat pegede på Venstres formand som kongelig undersøger, var der stadig andre i blokken, der ville det anderledes. Og med de forudsætninger, så kunne der ikke stables et blåt regeringsalternativ på benene.

Bevæbnet med Venstres mandat fra landsmødet, Hovedbestyrelsen og god borgerlig-liberal politik gik Ellemann og Co til forhandlinger, og det blev tydeligt undervejs, at vejen til mest mulig Venstre-politik gik igennem det brede samarbejde.

Jakob har udtalt, at de (Vestres forhandlere) var ret sikre på, at det var valggas fra Mette Frederiksens side, at hun ønskede en regering over midten, men som dagene gik ved forhandlingerne blev det mere og mere klart, at hun faktisk mente det og da hun sendte de yderste røde ud af lokalet stod det helt klart.

Da samtidig Løkke gik ud og sagde at han ikke kunne støtte op omkring en advokaturvurdering af minkkommissionens rapport var der absolut intet flertal til den advokaturvurdering og så valgte Jakob Ellemann den løsning han anså for at være det bedste for Danmark i den situation.

Det har kostet og koster Venstre, men mon ikke resultaterne taler for sig selv hen ad vejen, og man skal ikke nødvendigvis være enige med de besværlige yderfløjspartier i begge ender af skalaen for at få politik igennem.

Jeg kan ikke liste hele regeringsgrundlaget op, men der er meget tydelige aftryk fra Venstre:

- Vi genindfører skattestoppet – og sænker skatten markant i både top og bund.
- Vi udvider det frie valg i velfærden, så danskerne får flere muligheder.
- Vi gennemfører en frihedsreform i den offentlige sektor med et enormt potentiale til for alvor at forandre velfærdssamfundet til det bedre.
- Vi nedbringer ventelisterne i sundhedsvæsenet med en ny akutplan.
- Vi afskaffer tvangsfordelingen af gymnasieelever
- Vi fremrykker investeringerne i Danmarks forsvar, så vi allerede i 2030 når NATO's 2%-mål.

- Vi øger arbejdsudbuddet markant. Ambitionen er 45.000 personer, som kan give danske virksomheder og den offentlige sektor den arbejdskraft, de har brug for.

NB Det var nok ikke den mest elegante måde man serverede fjernelsen af Store Bededag på, og det skabte og skaber stadig en del debat.

Venstre har en stolt historie. Svære tider er før blevet overvundet – og det vil de blive igen.

LOKALT

Vores i forvejen decimerede byrådsgruppe blev en mindre da Sebastian vist nok gjorde et behjertet forsøg på at komme i FT, denne gang hos Danmarks Demokraterne hos Venstres tidligere næstformand Inger Støjberg, hvilket han i øvrigt slet ikke kom i nærheden af.

Lokalt i Venstre Næstved var vi naturligvis på banen både ved EU afstemningen op til 1. juni og til FT-valget, den 1. november, men aktivitetsniveauet har i øvrigt ikke stået mål til det vi kunne ønske os, det er som om der er en afmatning efter Covid19, eller det er måske nemt at give det skylden.

Det var naturligvis hektisk, ifm med begge valg, men vi kan slet ikke være tilfredse med vores indsats og udførelse i det hele taget, det må og skal gøres bedre næste gang, hvornår det nu måtte komme.

Der har igen i år været snak om det organisatoriske, altså om vi skal være en stor eller fortsat 4 foreninger, hvilket jeg fornemmer kommer mest fra gruppeformanden og Suså/Holmegård.

Jeg må indrømme at jeg har umådeligt svært ved at se ikke, hvordan vi kan støtte byrådsgruppen mere ved at være en forening, men vi har nedsat et organisationsudvalg, som skal i arbejdstøjet NU.

Jeg har på et bestyrelsesmøde sagt at jeg gerne sætter mit mandat til rådighed, hvis man kan finde nogen, som vil tage ansvar for at nedlægge de 4 foreninger med den sikre medlemsflugt til følge.

Venstre advarer generelt om at lave den slags sammenlægninger, som jeg i virkeligheden betragter som nedlæggelser, men alting kan naturligvis diskuteres og vil blive det, den kommende periode.

Når denne generalforsamling er overstået så skal der SNAREST gang i de ting der har været talt og skrevet om –

Vedtægtsudvalg, som skal sørge for at komme med de nødvendige rettelser, som skal fremsættes på næste generalforsamling.

Aktivitetsudvalg, så vi kan komme i gang med at lave nogle arrangementer for vores medlemmer op imod kommende valg.

Organisationsudvalget, som før beskrevet

Harald har beredvilligt tilbudt at være bestyrelsens krumtap i den forbindelse.

Jeg slutter min beretning med at sige tak til jer, som har backet op, som jo var en forudsætning jeg satte sidste år for at blive valgt.

Flemming skal have tak for den kamp ham udkæmpede sammen med de få som havde overskud til at hjælpe ifm Pantons folketingsvalgkamp og i det hele taget har Flemming været formand i 8 år i Suså/Holmegaard.

Tak til Mogens for udformningen af det blad vi fik sendt ud inden jul, og en særlig tak til Christian Brøndum, som skriver og sammensætter nogle rigtigt gode nyhedsbreve, hvilket må betegnes som den største succes vi har haft det seneste år. Vi har haft et fint og gnidningsfrit samarbejde om udgivelsen.

Tak til bestyrelsen for at have taget endnu tørn, og for sikkert at have taget imod knubbede ord rundt omkring i disse urolige tider.

I det hele taget tak til alle jer medlemmer, som loyalt stadig er med os, trods den modgang vi har haft den seneste tid

Jeg håber der bliver tid og mulighed for at tale noget mere politik det kommende år og at vi får en god periode til trods for at odds ikke ser ud til at være på vores side i øjeblikket.

Med disse ord overlader jeg beretningen til forsamlingen, men det er dirigenten der bestemmer.